

Kirkebladet

for Øse og Næsbjerg sogne



8. årgang nr. 4

september - oktober - november 2009

Prædiken til markedsgudstjeneste Næsbjerg kirke, den 13.6.2009

Tekst: Joh. 4,11-26 Kilden med det levende vand

Salmer: 752 725 331 375

Som dybest brønd gi'r altid klare
vand, hedder det i en sang af Jeppe
Aakjær.

*Som dybest brønd gi'r altid klare
vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.*

Det vers vil jeg indlede min prædi-
ken med i dag på store Næsbjerg-
dag, fordi denne dag på én gang
markerer det, der var, og det, som
vi håber på, vil komme. Nu ved
jeg godt, at det er et støtteprojekt

for en bygning, der er den åbenlyse
grund til at holde denne dag, det er
det, der ligger øverst. Men hvis vi
sænker spanden lidt længere ned
i brønden, henter vi vand op, som
fortæller om et sognefællesskab
gennem generationer, om en fælles
historie, om folkets arv af dybe,
stærke minder, som med Aakjærs
ord styrker slægtens marv – altså
styrker det inderste i ryggen, så den
kan holdes rank med saft og kraft,
og så man kan og vil gøre en ind-
sats for det, der skal komme. →

Jakobsilden, Sykar brønd i evangeliet, var ensbetydende med folkets udspring og begyndelse, dengang på Jesu tid. Det livgivende vand i den kilde var det, der havde givet folket styrke, kraft og mod, så det virkelig blev et levende fællesskab, og det er en lang historie, som I selv kan læse om i det gamle testamente. I dag er det mere interessant at spørge: Har vi også sådan en kilde her i Næsbjerg? Har vi noget, der gør, at vi kender vores rødder, så vi ved, hvem og hvor vi er, så vi kan orientere os fremad? Ja, det var jo åerne og bækkene heromkring, der gjorde, at mennesker i første omgang, for tusindvis af år siden, slog sig ned her og organiserede sig i et fællesskab. Men jeg ved ikke, hvor mange af jer der skænker de gamle ret mange tanker, når I går langs med åer og vandløb?

Nej, jeg tror, det er en anden kilde, vi skal have for øje. Hvilken kilde har betydet mest for os her i sognet i de sidste næsten 1000 år? Det har den kilde, der hedder døbefonten. Jeg kender ikke andre kilder, noget vandløb eller nogen å her i Næsbjerg sogn, der har betydet mere for fællesskabet og identiteten og historien end den kilde, som døbefonten er.

Døbe er et gammelt dansk ord, der egentlig betyder dyppe. Font er et gammelt latinsk ord, som i fontæne, der betyder springvand, kilde. Døbefonten betyder altså dyppe-kilden, den kilde, som børn og voksne dypes i i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Herinde i kirkens rum, rundt om døbefonten, er historien med, her i sognets ældste hus er vi ikke i tvivl om, at der var nogen her før os. Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år – som vi skal synge om lidt. Slægters fodtrin, der har slidt det ene gulv op efter det andet, kan høres, når vi lytter – generation efter generation har århundrede efter århundrede båret børn til døbefonten herinde, fordi man ville give børnene det levende vand, vandet fra himmerigets kilde – som ganske vist var hentet op fra landsbyens brønd – eller som i vores dage er tappet i vandhøden i graverens hus, leveret af en altid velfungerende vandforsyning – men alligevel, når vi har stået ved døbefonten, generation efter generation af forældre, generation efter generation af præster – så har alle vidst dybt inde, at dette var levende vand fra himmeriget, for ved Helligåndens kraft var og er vandet i døbefonten vand, som Jesus giver, for at det vand skal blive til en kilde i den, der døbes, en kilde, der vælder med vand til evigt liv, og den, der drikker af det vand, skal aldrig igen tørste.

Vi er nødt til at drikke det daglige vand hver eneste dag, for igen og igen bliver vi tørstige. Men dåbens vand får vi kun én gang – det er nok. Vi bliver ikke tørstige igen, så at sige – dåbens vand, det rækker til evigt liv. Når vand og Helligånd forenes, så døbes barnet i livets kilde, og barnet knyttes til vor Herre til evig tid.

...fortsætter side 19

Organistjubilæum ved Næsbjerg kirke



Anne-Margrethe Bundgaard Andersen har 25-årsjubilæum som organist ved Næsbjerg kirke den 7.11. 2009.

Der er ikke mange, der søndag efter søndag har den samme siddeplads i kirken, men det har Anne-Margrethe. Nemlig på orgelbænken.

Menighedsrådet har bedt mig lave et interview med Anne-Margrethe, og da jeg kontaktede hende, var hun på ferie i Ballum. Her har hun et lille fritidshus, ”Vadestedet”, som er hendes fristed.

Anne-Margrethe fortalte at hun er uddannet lærer og organist. Uddannelsen som organist tog hun som privatist og betalte selv. Eksamen foregik i Ribe. Hun har et ønske om, når hun bliver pensionist, at få lidt mere orgelundervisning i Løgumkloster. Der er mangel på organister, og ”man skal huske at behandle dem pænt”, siger Anne-Margrethe.

Anne-Margrethe blev først ansat ved Øse kirke og har siden 1984 været ansat som organist ved begge kirker. I de 25 års ansættelse har der været 2 præster, Frede Dalum

og Marianne Lesner. Hun bor privat midt imellem de to kirker, tæt ved Karlsgårde Sø.

Når der skal vælges musik til præludiet eller postludiet, gør Anne-Margrethe sig mange overvejelser. Er det til bryllup, vil hun gerne vide, om det er et stort eller lille bryllup, og er det til en begravelse, vælger hun musikken efter, om det er en ung eller ældre person.

Når snakken falder på dejlige musikoplevelser, nævner hun juleaftner. Hun holder meget af de salmer, som hører årstiderne til. Yndlingssalmen er ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord”. Mon ikke, hun tænker på et par linjer fra et af versene, når hun er i Ballum: ”Her bygtes mit bo, her nyder jeg ro...”

En gang om året er det Anne-Margrethe, der står for en kirkekoncert, og her kan menigheden så få en dejlig musikoplevelse. Koncerterne foregår på skift i Øse og Næsbjerg Kirke. I 2007 var det Emmanuele Gardi fra Italien, der gav koncert, og i 2008 var der koncert med fløjtespil fra Tyskland. Til lykke med jubilæet og forsat god arbejdslyst ved orglet til dig, Anne-Margrethe, når du spiller de mange dejlige salmer.

*Hanne Skals og
Næsbjerg menighedsråd*

Sommerkaffe i Øse præstegård søndag aften, den 14. juni



Indskrivning til konfirmation 2010

Konfirmation 2010:
Øse kirke den 2. maj
Næsbjerg kirke, den 9. maj

Indskrivningen foregår således:

Næsbjerg kirke, lørdag den 5. september kl. 10.00 er der gudstjeneste for de børn, der går i skole i Næsbjerg, uanset om de bor i Næsbjerg sogn eller i Rousthøje sogn. Både sognepræsten i Rousthøje, Charlotte Locht, og undertegnede medvirker ved gudstjenesten, ligesom begge præster på skift varetager forberedelsen.

Øse kirke, søndag den 6. september kl. 9.30
Efter gudstjenesterne er der en forfriskning, og derefter fortsætter selve indskrivningen.
Marianne Lesner



Sogneudflugt

Menighedsrådene indbyder til sogneudflugt **onsdag aften den 9. september**. Sogneudflugten går til Esbjerg-evangeliet på UC Vest i Esbjerg. Se nærmere i Ugeavisen.



Kirkens fødselsdag 2009

Den 28. maj besøgte indskolingen fra Nordenskov skole Øse kirke for at fejre kirkens fødselsdag (pinse)



Den 29. maj var der besøg fra Næsbjerg skole i Næsbjerg kirke



Babysalmesang



Ny sæson begynder den 17. september. Forældre til børn født i første halvår af 2009 bliver inviteret. Babysalmesangen ledes af musikpædagog Birgitte Moos fra Varde kommunale musikskole og undertegnede, og Else Møller, Heager, er frivillig hjælper. I alt 8 formiddage står den på babyrytmik, salmesang og hyggeligt samvær.
Marianne Lesner

Høstgudstjenester

Menighedsrådene og en kreds af frivillige sørger hvert år for, at vores kirker er smukt pyntede til høstgudstjenesterne, så vi kan få en festlig formiddag, hvor vi i fællesskab siger Gud tak for høsten på marker og i haver. Samtidig siger vi naturligvis også tak for alt andet godt i livet, som vi har fået fra Gud, og vi deler ud af vores overskud til vores medmenneske i nød. Derfor samler vi penge ind til et godt formål. Se senere i Ugeavisen, hvad vi samler ind til i år. Høstgudstjenesterne finder sted den 20. september kl. 11.00 i Øse kirke og kl. 14.00 i Næsbjerg kirke.



Marianne Lesner

Tema for vinterhalvåret: FAMILIEN

Ganske som vi plejer, tilbyder præst og menighedsråd en række møder, foredrag og særlige gudstjenester i løbet af vinterhalvåret. Vi har valgt, at de forskellige arrangementer, der skydes i gang ved efterårsmødet, så vidt muligt skal være forbundet med et fælles tema, og vi har valgt "familien", som det emne, vi skal beskæftige os med. Ved børnearrangementerne er vi familie både som kernefamilier og som den store kristne familie, ved voksenarrangementerne funderer vi over familiens betydning i forskellige sammenhænge.

Ikke alle møder, gudstjenester, arrangementer og foredrag omtales nærmere i dette kirkeblad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvor dato oplyses.

Det er mest for voksne:

Efterårsmøde med familien Mårup 27.9. kl. 14.00 (se mere andetsteds i bladet).

Seniordag med Elisabeth Dons Christensen og Peter Hedegaard 6.11. kl. 9.00-15.00 (se mere andetsteds i bladet).

Præstegårdsaften med psykolog Elna Lauridsen Bruun, Årre: "Børn og sorg" 14.1. kl. 19.00.

Præstegårdsaften med demenskonsulent i Varde kommune Hanne Christensen, Nordenskov, om livet med en dement i familien 11.2. kl. 19.00.

Præstegårdsaften med højskoleforstander Vita Andreassen, Løgumkloster: "Om at fortælle sit liv i et eventyr – om parforholdets vanskeligheder" 11.3. kl. 19.00.

Det' for børn – men voksne må også gerne være med:

Babysalmesang hen over efterår og forår.

BUSK-gudstjenester 25. oktober.
RAMS salmesangsprojektet i sognekirker og domkirke i november
Dåbsjubilæum 22. november.

Krybbespil 29. november.

Dukketeater for dagplejere og børnehaver 9. december (Øse) og 11. december (Næsbjerg).

Skolegudstjenester i december.

Familiiegudstjeneste til foråret.

Folkekirkelig familiedag med Sigurd Barrett i Helle-Hallen 10.4. kl. 14.00.

Vel mødt til en forhåbentlig spændende og berigende sæson omkring kirke og præstegård.

Marianne Lesner

Efterårsmøde med familien Mårup

Livet er utroligt – men sandt! En sang- og fortælleeftermiddag om Benny Andersen

Efterårsmødet, som er fælles for Øse og Næsbjerg sogne, finder i år sted i Øse kirke og i Øse præstegårds konfirmandstue søndag den 27. september.

Da vi i år har ”familien” som det overordnede tema, har vi valgt at invitere to generationer i familien Mårup fra Hjerting til at spille op for os ved en sang- og fortælleeftermiddag om Benny Andersen.

Far Arne siger til kirkebladet: ”Det er godt stadig at lave noget som familie, selv om børnene bliver voksne. Da jeg så Poul Dissing optræde med sine sønner tænkte jeg, at det måtte være lykken at lave noget i den stil. Jeg er en heldig mand, for det er lykkedes nu, da mine sønner leverer musikken, Anders på klaver og Niels på saxofon.”

Der indledes med gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00, hvor sognepræst Arne Mårup, prædiker. Efter gudstjenesten fortsætter vi i konfirmandstuen, hvor næste generation i familien Mårup så også kommer på banen. Arne Mårup står for oplæsning og fortælling, mens sønnerne Anders og Niels står

for musikken, og de giver os i fællesskab en eftermiddag i selskab med Benny Andersens tekster og sange.

Arne Mårup siger: ”Benny Andersen har på forunderlig vis ramt lige midt ned i danskernes bløde og ømme punkter.

Med sine sange, sin sørgmuntre og skæve humor punkterer han os, når vi bliver for opblæste og opmuntrer os, når vi bliver modløse.

Vi vil denne eftermiddag sammen synge og lytte til nogle af Benny Andersens bedste tekster og dele glæden ved dem. Vi skal høre Benny Andersens livshistorie og synge såvel de vemodige viser om Svante og de glædesfulde Rosalinasange.”

Menighedsråd og præst byder hjerteligt velkommen til efterårsmødet.

Der kan købes kaffe i konfirmandstuen.

Marianne Lesner



BUSK – familiegudstjenester med rytmisk musik

BUSK er forkortelsen for Børn – Unge – Sogn – Kirke. BUSK-dagen, som er den 25. oktober, fejres landet over med familiegudstjenester. I skrivende stund har gudstjenesteudvalget endnu ikke fastlagt tema for årets BUSK-dag, men vi ved allerede nu, at der bliver familiegudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00, hvor børn fra FDF

medvirker, og i Næsbjerg kirke kl. 16.00, hvor børn fra DDS medvirker. Ved begge gudstjenester er der rytmisk musik med Crux Band, som før har spillet til vores gudstjenester med succes. Børn og voksne, unge og ældre – det er for jer!

Marianne Lesner

Alle helgen

Alle helgens søndag fejres den første søndag i november. I kirkerne holder vi særlige gudstjenester, hvor vi på denne dag i særlig grad mindes de døde, og navnene på sognets døde og begravede siden sidste alle helgen læses op fra prædikestolen. I år er det alle helgens søndag den 1. november, og der

afholdes gudstjeneste i Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00. Hos os har vi den skik, at de dødes navne læses op ved gudstjenesten, og at de efterladte forud får et brev med orientering og indbydelse.

Marianne Lesner

Besøg og hjemmealtergang

Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset. Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe til mig, så laver vi en aftale. Husk, at man også kan ringe efter mig ved sygdom, livskriser eller til et dødsleje.

Marianne Lesner

Seniordag

Menighedsråd og præst holder igen i år en seniordag, som vi håber, vil falde i seniorernes smag.

Da det i år er ”Familien”, der er det gennemgående tema for vores arrangementer og møder, har vi valgt, at det også skal afspejles i seniordagens indhold.

Det bliver som sædvanlig den første fredag i november, nemlig den 6. november kl. 9.00 til ca. 15.00.

Programmet er:

9.00: morgensang i Øse kirke

9.30: kaffe i konfirmandstuen

10.00: foredrag ved biskop Elisabeth Dons Christensen:
”Hvad lever vi gamle på – og hvordan får vi det givet videre?”

12.00: frokost og kaffe

13.00: foredrag ved valgmenighedspræst, tidligere forstander for Ryslinge Højskole, Peter Hedegaard:
”Fremtidens pejlemærker”.



Pris: 100 kr. incl. frokost.

Tilmelding til Marianne Lesner, 75 29 80 30, senest den 3. november.

Krybbespil i Øse kirke

Første søndag i advent kl. 11.00 viser 3. klasse fra Nordenskov skole traditionen tro krybbespil ved gudstjenesten i Øse kirke. D.v.s. det er en tradition, at det er 3. klasse, som står for krybbespillet, men for de enkelte børn er det jo første

gang, de optræder i kirken. I dette års 3. klasse går der 25 søde børn, som først skal til at øve roller og replikker samt finde kostumer og rekvisitter i oktober måned.

Anne Nykjær

Et møde med den danske salme 2009

RAMS (Menighedsrådenes skoletjeneste Ribe stift) tilbyder også i år folkeskolernes 3. - 6. klasser et projekt om salmer. Titlen i år er ”Alt på ét bræt”. Der er fremstillet materiale til at arbejde med spørgsmålet om forholdet mellem individ og samfundet - hvem er indenfor, og hvem er udenfor – og hvorfor eller hvorfor ikke?

Der drøftes, hvordan liv og hverdag er og har været for børn ”i gamle dage” og nu. Spørgsmålet om forholdet mellem den enkelte og fællesskabet sættes bl.a. ind i sammenhænge, som er tilbagevendende i enhver skoleklasse, og som sættes på spidsen i mobning.

Oplægget til årets salmesangsprojekt kan tillige ses som en forløber for eller en optakt til DR1’s julekalender ”Pagten”, der er rettet til børn i samme aldersgruppe. I tv-julekalenderen møder børnene den lille Grundtvig som 10-årig. I salmesangsprojektet møder de ham og hans tanker i bl.a. nogle af den danske salmeskats allermest centrale salmer.

De 6 salmer, som er med i dette års projekt, er: ”Blomstre som en rosengård”, ”Dejlig er den himmel blå”, ”Du satte dig selv i de

nederstes sted”, ”Dommer over levende og døde”, ”Den signede dag” og ”Morgenstund har guld i mund”.

På skolen lærer børnene

at synge de enkelte salmer. Desuden

er der i oplægget forslag til, hvordan der kan arbejdes tværfagligt med salmerne. Der er mulighed for at inddrage fagene dansk, kristendomskundskab, musik, billedkunst, historie og natur/teknik.

På et tidspunkt i uge 46 eller 47 besøger børnene den lokale kirke for der at synge salmerne med orgelledsagelse samt tale med præsten og organisten om tekster og musik. Derefter er det meningen, at børnene også får mulighed for at komme i Ribe domkirke for at synge salmerne sammen med mange andre klasser fra skoler i Ribe stift. Der er tilmeldt 302 klasser til projektet svarende til 5833 elever.

Anne Nykjær



En skoleleder på retræte

Pr. 1. august 2009 har Erik Josephsen, Næsbjerg Skole, valgt at gå på pension som skoleleder. Vi har fået lov til at bringe dette interview med ham.

Hvornår blev du uddannet lærer, og i hvor mange år fungerede du som "almindelig" lærer?

- Jeg blev uddannet i 1969 fra Gedved Seminarium, som var placeret i en lille by vel ca. 10 km. nord for Horsens.

Fra 1969 til 1970 var jeg soldat i Århus.

August 1970 begyndte jeg så som lærer på en lille skole i Roust, hvor vi havde elever fra 4. – 7. klasse. Jeg blev klasselærer for en 5.

klasse, hvilket jeg nød. Mange af de elever, jeg underviste dengang, møder jeg i dag, og det er hyggeligt at tale med dem, selv om de i dag er omkring de 50 år.

I 1972 kom jeg til den nye skole i Grimstrup, hvor jeg arbejdede som lærer i yderligere 2 år. I 1974 blev jeg så først konstitueret som leder, og derefter blev jeg så udnævnt til skoleinspektør, selv om enkelte mente, jeg vist var lidt for ung. Nogle fortalte mig, at jeg på det tidspunkt var Danmarks yngste skoleinspektør.

Hvad gav dig i sin tid lyst til at få en lederstilling?

- Jeg har altid haft lyst til at have indflydelse på de ting, jeg har arbejdet med. Som leder har man



mulighed for at sætte dagsordenen, og alle ved, at den som gør det, er den, som får størst indflydelse.

Blev dine forventninger indfriet?

- Jeg har været så privilegeret, at jeg hver eneste dag i 39 år er taget glad hjemmefra. Arbejdet som skoleleder er utroligt spændende, og det er en gåde for mig, at ikke flere lærere er interesseret i et job som skoleleder.

Hvad har givet dig de største glæder i forbindelse med skolelederjobbet?

- Hver dag har man positive oplevelser. En pige fra børnehaveklassen spurgte: "Kommer du til at savne os, når du rejser?" "Helt bestemt", svarede jeg. Hvortil hun svarede: "Jeg vil også komme til at savne dig." Men ellers er de største glæder, når jeg møder glade elever, forældre og medarbejdere, som giver udtryk for, at de trives på skolen.

Hvad har været sværest?

- De største bekymringer har jeg, hvis jeg ikke helt kan give den

elev eller medarbejder den hjælp, som jeg synes, der skal til, fordi vi måske ikke helt er enige, eller skolens økonomi ikke helt rækker til den optimale løsning.

Kan du kort beskrive den udvikling, der er sket på folkeskoleområdet, siden du blev uddannet?

- I 70'erne og 80'erne skete der jo et opbrud i traditioner, vaner og holdninger. Rigtig mange blev opdraget til mindre respekt for autoriteter. Børn blev opfordret til at sige deres mening også til lærerne, og de blev opdraget til at tænke selv. Nogle forældre misforstod måske det med den megen frihed og valgte slet ikke at forlange noget af børnene, og de børn, der kom ud af de familier, hører vi meget om som unge, der ikke er til at styre, som er støjende, forstyrrende og utilpassede. Men for de 95 procents vedkommende har det givet glade, selvstændige, unge mennesker. Men ellers har Folketingets bud på en bedre folkeskole været test og prøver, og 7. – 9. klasse er blevet mere og mere faglig. Her kan man så spørge sig selv, om det er den rigtige vej, hvis det, Danmark skal leve af i fremtiden, er at sælge viden og innovation.

Hvad er dit håb for fremtidens folkeskole?

- Mit håb for folkeskolen er, at vi i fællesskab, elever, forældre og medarbejdere kan udvikle en skole, hvor engagement, evne til samarbejde, frækhed, kreativitet og udvikling går i spænd med det at søge viden. I folkeskolen skal der være plads til alle, og der skulle gerne være råd til at give den enkelte elev det rigtige tilbud.

Var det svært at tage beslutningen om at stoppe som skoleleder?

- I sommerferien 2008 havde jeg en drøm, som for mig betød, at tiden nu var inde til at stoppe, hvis jeg skulle have chancen for at prøve noget nyt. Beslutningen var vanskelig, og jeg er da også indimellem i tvivl, om jeg har gjort det rigtige, men kun fremtiden vil vise det.

Hvad er dine planer for fremtiden på det private plan?

- Med hensyn til fremtiden har jeg p.t. ikke de store planer, udover jeg vil være lidt bedre ved mig selv, og måske også ved min familie, så må tiden vise, hvad der sker, men måske burde jeg gå til undervisning i tysk og svømning.

Gurli Ladefoged

Dåbsjubilæum med tryllekunstner og bugtaler

Der holdes dåbsjubilæum for alle børn i sognene den 22. november i Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.

I år får vi besøg af en tryllekunstner og bugtaler, der hedder Hans Jørn Østerby – og det bliver rigtig sjovt!

Familierne til sognenes børn, som er født i 2004, vil få en særlig indbydelse, men jeg skal understrege, at de to dåbsjubilæumsgudstjenester samtidig er sognenes almindelige søndagsgudstjenester, og derfor er de – naturligvis – for alle. Ikke mindst vil jeg understrege, at alle børn kan have stor fornøjelse af at være med denne dag, både de små og de større børn! Man behøver ikke have et barn i familien med dåbsjubilæum for at være med.



De små dåbsjubilarer fra 2004 får en gave fra kirken på den store dag. Det er billed- og fortællebogen ”Nu skal I bare høre”, som er skrevet til familier med børn i den spørgelystne alder fra 4 år og opefter. Den er en håndsækning til forældre, som gerne vil fortælle deres børn om kristendom på en levende og livsnær måde.

Marianne Lesner

Sognekalenderen

Torsdag, den 3. september

Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 16.00-20.00.

Lørdag, den 5. september

Gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 10.00 med efterfølgende indskrivning til konfirmation 2010 i Næsbjerg og Routhøje kirker.

Søndag, den 6. september

Gudstjeneste i Øse kirke kl. 9.30 med efterfølgende indskrivning til konfirmation 2010 i Øse kirke.

Onsdag, den 9. september

Sogneudflugt til Esbjerg-evangeliet til UC Vest – se senere annoncering i Ugeavisen.

Torsdag, den 17. september

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 10.00.

Søndag, den 21. september

Høstgudstjeneste i Øse kirke kl. 11.00 og i Næsbjerg kirke kl. 14.00. Kirkerne er smukt pyntede, og der samles penge ind. Se senere annoncering i Ugeavisen.

Torsdag, den 24. september

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 10.00.

Søndag den 27. september

Efterårs møde fælles for sognene med gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 og efterfølgende musikalsk underholdning ved familien Mårup i konfirmandstuen.

Torsdag, den 1. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 10.00.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 16.00-20.00.

Torsdag, den 8. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 10.00.

Torsdag, den 22. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 10.00.

Søndag, den 26. oktober

Familiegudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 og i Næsbjerg kirke kl. 16.00.
Ved begge gudstjenester er der rytmisk musik med Crux Band.

Torsdag, den 29. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 10.00.

Søndag, den 1. november

Alle helgens søndag, hvor vi mindes de døde ved gudstjenesterne i Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.

Torsdag, den 5. november

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 10.00.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 16.00-20.00.

Fredag, den 6. november

Seniordag med andagt i Øse kirke kl. 9.00, derefter foredrag i konfirmandstuen med Elisabet Dons Christensen og Peter Hedegaard.

Torsdag, den 12. november

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 10.00.

Søndag, den 15. november

Gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 11.00 i forbindelse med organist Anne-Margrethe Bundgaard Andersens 25-års jubilæum. Derefter sammenkomst i forsamlingshuset.

Søndag, den 30. november

Første søndag i advent er der familiegudstjeneste med krybbe-spil i Øse kirke kl. 11.00.

...fortsat fra side 2

Gennem mere end 800 år er børn blev båret hertil og er blevet dyppet i vores egen lille livskilde til fællesskab med Jesus og til fællesskab med hinanden som døbte.

Og - vil jeg påstå – også til fællesskab med hinanden som indbyggere i Næsbjerg sogn. Ikke sådan at ikke-døbte er udenfor, for vi skulle jo helst være inklusive og ikke eksklusive. Men nu er det jo heller ikke så længe siden, at alle i sognet var døbte. Medlemsprocenten er i dag over 93, og de små nyfødte, endnu ikke døbte, er blandt de godt 6%, der endnu ”står udenfor”. Livet i og omkring og ud fra kirken har været en meget, meget vigtig faktor for fællesskabet i sognet, og er det stadig – og nu må vi se, om vi har marv nok i ryggen til at give det videre til dem, der kommer efter os, for vi lader marven sygne hen, hvis vi ikke giver det gode budskab videre.

Se, det var den første halvdel af min prædiken. Den handlede om styrke, sammenhængskraft og fællesskab ud fra billedet af brønden og døbefonten.

Nu skal det handle om tørst – ud fra kvinden ved Sykar brønd, som vi hørte om lige før...

Tørst – vi ved, hvordan det er, når en udtørret plante overrisles og vandes med køligt, velgørende vand, den retter sig op, fylder sin form ud og strækker sig mod himlen.

Et menneske kan tørste efter ganske almindeligt postevand – men også tørste i en anden forstand – vi

tørster efter mening, vi tørster efter livsfylde, kærlighed og samhørighed, vi tørster efter accept og anerkendelse, vores sjæl kan skribe af tørst efter Gud.

Vi skal spørge os selv: hvad er min tørst, hvad tørster jeg efter? Og hvad er det, jeg stiller min tørst med? Hvad er det, jeg propper mig med, hvad er det, jeg suger i mig? Vi har denne trang til opfyldelse. Hvad er det, vi skal fyldes op af? Hvad er det, der kan stille min tørst, så den ikke kommer igen? Jesus fortæller kvinden – og dermed os – at der kan rinde en kilde i os med strømme af levende vand, så al tørst slukkes. Når kilden strømmer i os, vil vi til sidst kende svaret på alle de gåder, som vi nu tørster efter at få en løsning på – hvorfor findes sygdom, smerter og død, hvorfor rammer katastrofer – og også svaret på spørgsmålet om, hvordan det skal blive at leve i Gudsrigets fylde, når vores livs øde vange til sidst blomstrer som rosengårde? Og vi vil i glimt få lov til at mærke Gudsriget lige nu og her.

Jeg vil ikke i dag fortælle jer om forholdet mellem jøder og samaritanere eller om forholdet mellem mænd og kvinder på Jesu tid. I stedet går vi direkte til det med tørsten i kvindens liv. Det er jo meget morsomt med dialogen mellem Jesus og kvinden – hun tror, han taler om vandet i brønden, der hentes op med spanen – mens han taler om det levende vand til evigt liv. Det er først, da Jesus taler om mændene i hendes liv, at det går

op for hende, at den tørst, som den fremmede taler om, måske ikke bare er tørsten efter vand. Hvad er det, der har styret hendes liv? Det er jo længsel.

I samfundets øjne er hun ikke helt fin. Altså 6 mænd. Selv i vore dage ville mere end et øjenbryn løftes over den kvinde, der for sjette gang kom her til kirke for at blive gift! Hvad er det for en moral, ville mange tænke. Der er en grund til, at hun går ud til brønden i den 6. time, altså i den værste middags-hede – og det er jo for at undgå de andre kvinders fordømmelse over sådan et sexliv.

Men drejer det sig om sex det hele - i kvindens liv? Nej, det er længsel, det handler om, det er en søgen, det er en tørst efter kærlighed, efter nærhed; der er så stærk en trang i hende, og hun har forsøgt at slukke den med de mange mænd. Det har bare aldrig hjulpet, det var aldrig nok, tørsten er bare blevet mere og mere uudslukkelig.

Men den fremmede mand fordømmer hende ikke.

Han ser ind til det menneske, der gemmer sig inde bag ved. Han ser bag ved den sensuelle mund ind til den mund, der skriger af tørst efter nærhed, fylde og mening. Og fordi han kan se, kan hun også. Hun kan se, at der ikke er noget galt i at være tørstig. Det hører med til at være menneske. Men hun har forsøgt at slukke sin tørst ved kilder, der kun kunne slukke tørsten en kort tid. De stod ikke deres prøve i længden.

Men nu står hun ved en ny kilde,

som hun ikke har drukket af før. Denne mand vil give hende noget, som hun ikke kan få andre steder. Det er Helligåndens kilde, der springer frem for hende.

Hvad fylder vi os med? Mange mænd, mange kvinder? Ting – som vi bare må eje? Overforbrug af mad og drikke? Timer ved computeren? Travlhed, så vi aldrig har et sekunds ro til at tænke os om og besinde os på vores liv? Men tørsten efter Gud kan ikke slukkes af ting, af mad og drikke, af arbejde, eller hvad vi nu kører på.

Men der er en kilde, der kan slukke vores tørst, og den kommer fra Gud, vores far, og vi får den af Jesus, Guds Søn, og ved Helligånden. Den kan redde os fra tørstedøden og give vores liv fylde, indhold, retning og mål. Den kommer ikke fra os selv, men den kan springe i os med levende vand. Dåbens vand. Troens vand, der slukker livstørsten.

Det er Guds nærvær, det er Guds kærlighed, der svarer på al vores længsel og tørst. Kilden er troen på, at Jesus er Guds søn, vores frelser. Når vi vandes med tro fra kilden, retter vi os op, fylder vores form ud og strækker os mod himlen.

Og dette hus er bygget på grund af den tro.

Vi, der har arrangeret gudstjenesten, Ole, Eva, Anna, Thomas og jeg, talte om, at vi skulle begynde dagen festligt og samtidig stille og roligt. Vi har gerne villet, at vi skulle opleve et øjeblik ro før den

store aktivitet, der venter resten af dagen.

Vi blev enige om, at under min prædiken skulle der ligge et spørgsmål. Nemlig: hvor får vi kræfterne fra? Og vi valgte billedet af Jesus som kilden med det levende vand til at hjælpe os til svaret: kræfterne til alt, hvad vi vil og gør, som fællesskab og som individer, får vi af Gud.

Vi var også enige om, at roen og stilheden, som vi kan hente herinde i kirken, skulle understreges med salmen ”Überørt af byens travlhed” – som peger på kirken som en helle midt i vores livs larm, og vi kan komme til kirke, så vi står på hellig grund og mærker, at Gud tager imod os med kærlighed og fred, og så vi hører livets mening, der lyder fra vor skabers egen mund.

*En indre kilde risler
Den risler stille
Fra evighed har den sit udspring*

*En indre kilde risler
Den risler stille
Den kommer ikke fra mig selv*

*Forunderlige spinkle dråber
Guds nærvær; uafbrudt og tæt
Jeg lytter til dem, og jeg håber
Når nattens stilhed sænker sig i mig*

*Forunderlige spinkle dråber
Guds nærvær; uafbrudt og tæt
Så tyst fra ham, som ikke råber
Hvisker de, risler de og giver liv*

*Min indre kilde risler;
Den risler stille
Den er et svar på al min længsel*

*Min indre kilde risler
Den risler stille
Den stiller endelig min tørst*

(Margareta Melin, som også gav inspiration til prædikenens del om tørst.)

Markedsgudstjeneste i Næsbjerg

Markedsgudstjenesten lørdag d. 13. juni blev en perfekt indledning til Store Næsbjergdag.

Med Mariannes smukke prædiken og stemningsfuld musik af Duo Sepia var vi klar til en helt igennem dejlig dag i Næsbjerg. Stor tak til menighedsrådet for musikken.

Gurli Ladefoged



Maj - juni - juli 2009

Øse sogn

Dåb

- Julie Agathon Astrup Nielsen, den 24. maj
(Liane Astrup Nielsen og Danni Agathon Gudsø, Nordenskov)
- Lærke Cristina Mechlenburg, den 7. juni
(Maja Wollesen og Karsten Mechlenburg, Vrenderup)
- Line Elisabeth Lauridsen, den 28. juni
(Solveig og Jan Lauridsen, Varde)
- Nanna Møller Holst Hansen, den 12. juli
(Jane Møller og Marck Holst Hansen, Øse)
- Tenna Hungeberg, den 12. juli
(Charlotte Hungeberg)

Vielse

Dorte Frederiksen og Magnus Conradsen, Sønderborg, den 27. juni 2009

Rettelse fra sidste kirkeblad for:

Karina Kristensen og Jesper Lassen, Nordenskov, den 14. marts
Mette Eline Christensen og Thomas Heide Mogensen, Oksbøl, den 18. april
I sidste blad var det fejlagtigt oplyst, at de to par havde fået kirkelig velsignelse. Begge par fik kirkelig vielse. Redaktionen beklager fejlen.

Velsignelse

Lene Lenette Lund Rasmussen og Keld Lindholdt Rasmussen, Heager, den 6. juni

Dødsfald og begravelser/bisættelse

Hans Lykke Kristiansen, Nordenskov, den 26. maj, begravet den 30. maj

Henry Madsen, Nordenskov, den 23. juni, begravet den 30. juni

Elvira Othilie Pedersen, Nordenskov, den 24. juni, begravet den 1. juli

Thomas Lund Larsen, Tistrup, den 19. juli, begravet den 24. juli



Næsbjerg sogn

Dåb

- Emilia Victoria Bodholdt, den 8. maj
(Camilla Kajhøj Bodholdt og Kenny Heine Bodholdt, Næsbjerg)
- Marius Boesen Høgh, den 8. maj
(Christina Boesen Kristensen og Martin Peder Høgh, Kolding)
- Thea Byrgesen, den 10. maj
(Ulla og Dennis Byrgesen, Næsbjerg)
- Jasmin Vedel Høvinghof, den 7. juni
(Ulla Høvinghof og Dennis Vedel Høvinghof, Videbæk)
- Lærke Boisen, den 21. juni
(Mona og Knud Rasmus Boisen, Næsbjerg)
- Merle Veldt Christiansen, den 28. juni
(Joan Veldt Kristensen og Alan Christiansen, Næsbjerg)
- Tobias Burgård Bjerre Larsen, den 28. juni
(Berit Burgård Larsen og Bo Bjerre Larsen, Næsbjerg)
- Sille Egholm Mathiasen, den 5. juli
(Anna Høyen Egholm og Per Østergaard Mathiasen, Nordenskov)

Dødsfald og begravelser

- Ole Bjørn Petersen, Næsbjerg, den 26. maj, begravet den 2. juni
- Pouli Madsen, Næsbjerg, den 11. juli, begravet den 17. juli



Præsteseekretæren

Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på præstegårdens telefon hver tirsdag formiddag, bedst mellem kl. 9-10.

Menighedsrådsmøder

Øse menighedsråd: 8. september, 7. oktober og 17. november kl. 16.30 i konfirmandstuen.

Næsbjerg menighedsråd: 23. september, 21. oktober og 25. november kl. 16.30 i forsamlingshuset.

Kirkebil

Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester. Bestilles hos: Varde Taxa, tlf. 75 22 00 55, senest kl. 16.00 dagen før.

FDF

Kredsleder:
Viggo Iversen, tlf. 75267677

Indre Mission

Formand:
Søren Arnbjerg, tlf. 75 29 81 52

KLF Kirke & Medier

Villy Lauridsen, tlf. 75 26 70 30

Redaktion

Marianne Lesner (ansvarshavende),
Finn Bech-Petersen, Anne Nykjær
Larsen, Thomas Nørgaard Thomsen og
Gurli Ladefoged.

Deadline til næste nummer: 15. okt. 2009

Tryk: PE Offset, Varde

Kirkelig vejviser

Sognepræst

Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse,
6800 Varde
tlf. 75 29 80 30, fax: 75 29 80 08
E-mail: mhl@km.dk
Træffes bedst tirsdag kl. 9-10,
onsdag til fredag kl. 12-13.
Træffes ikke mandag

Præsteseekretær

Gerda Frederiksen træffes tirsdag
kl. 9-10, tlf. 75298030

Øse sogn

www.oesekirke.dk

Graver

Flemming Nielsen
tlf. 75 29 84 63,
på kirkegården: 75 29 82 50
Organist

Anne-Margrethe Bundgaard,
tlf. 75 26 71 61

Kirkesanger

Else Marie Vagtborg,
tlf. 75 21 08 48

Kirkesanger

Lund Frederiksen,
tlf. 75 29 85 82

Menighedsrådsformand:

Finn Bech-Petersen, tlf. 23422102

Kirkeværge

Jan Jensen, tlf. 75298451

Næsbjerg sogn

www.naesbjergkirke.dk

Graver

Niels Ove Andersen
tlf. 75 26 73 76

på kirkegården: 23 71 74 50

Organist fælles med Øse

Kirkesangere fælles med Øse

Menighedsrådsformand:

Hans Ole Fisker,
tlf. 75267349

Kirkeværge

Jonna Bjerg, tlf. 75267305

Gudstjenesteliste for Øse og Næsbjerg kirker

Dato	Øse	Næsbjerg	Bemærkninger
05.09.	Ingen	10.00	Konfirmandindskrivningsgudstjeneste, for alle! I samarbejde med Charlotte Locht, Rousthøje
06.09	9.30 a	Ingen	Konfirmandindskrivningsgudstjeneste, for alle!
13.09.	Ingen	9.00 MHO	14. s. e. trin.
20.09.	11.00 a	14.00 a	15. s. e. trin Høstgudstj.
27.09.	14.00 AM	Fælles med Øse	Efterårsmøde
04.10.	Ingen	9.00	17. s. e. trin.
11.10.	9.00 CL	Ingen	18. s. e. trin.
18.10.	Ingen	9.00 CL	19. s. e. trin.
25.10.	14.00 a	16.00 a	Familiegudstjenester med rytmisk musik ved Crux Band
01.11.	9.30 a	11.00 a	Alle helgen
06.11.	9.00	Fælles med Øse	Andagt ved seniordag
08.11.	11.00 a	9.30 a	22. s. e. trin.
15.11.	9.30 a	11.00 a	23. s. e. trin. 25-års-jubilæumsgudstjeneste i Næsbjerg kirke
22.11.	9.30 a	11.00 a	Dåbsjubilæum – for alle børn og voksne
29.11.	11.00 a	9.30 a	1. s. i advent. Krybbespil i Øse kirke

a = altergang. MHO = Mette Hvid-Olsen, vikartjeneste. AM = Arne Mårup, gæstepredikant. CL = Charlotte Locht, vikartjeneste

Solhøj

Der er gudstjeneste på Solhøj den 23. september, den 21. oktober og den 18. november kl. 14.30.

Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne.