

Kirkebladet

for Øse og Næsbjerg sogne



7. årgang nr. 4

september - oktober - november 2008

Efterår 2008

Et spændende efterår ligger foran os. Der er noget for alle aldre, synes jeg. Gudstjenesterne, først og fremmest, og så er der endnu en gang mange arrangementer i sognekalenderen.

Konfirmanderne har indledt deres forberedelse og har allerede medvirket ved de første gudstjenester. Forældre og småbørn har fået tilbud om at komme med til en ny sæson babysalmesang. Der bliver dåbsjubilæum og familiegudstjenester og arrangementer for skolebørn, både i sognekirken og

i domkirken. For de voksne er der mulighed for (nogle ville måske sige pligt til) at følge børnene, og der er også et menighedsrådsvalg at forholde sig til, der er høstgudstjenester, alle helgen og seniordag med et meget spændende program. En ny "sæson" ligger foran os, og jeg glæder mig til at være sammen med små og store, unge, midaldrende og gamle, i de mange sammenhænge, vi er kirke med hinanden.

Marianne Lesner

Seniordag

Menighedsråd og præst holder igen i år en seniordag, som vi håber, vil falde i seniernes smag. Da det i år er "Sangens år", har vi valgt, at sang og musik skal fylde dagen.

Det bliver også i år en fredag i november, nemlig den 7. november kl. 9.00 til ca. 15.00.

Programmet er:

9.00: morgensang i Øse kirke

9.30: kaffe i konfirmandstuen

10.00: "I Osvalds vise-univers" med Stig Nørregård

12.00: frokost

13.00: "Kai Normann Andersens liv og værk" med Frands Ole Overgaard og Bjarne Haahr.

Pris: 100 kr. incl. frokost.

Tilmelding til Marianne Lesner, 75298030, senest den 4. november.

Om sangforedragene:

"I Osvalds vise-univers" byder på en formiddag med visefortolkning, fællessang og foredrag med visesanger, højskolelærer og professionel musiker Stig Nørregård fra Ry.

Han tager os med på en musikalsk rundrejse i Osvald Helmuths enorme univers, hvor han fortolker en stribe af hans viser, både de morsomme og de seriøse, de kendte

og mere sjældne klassikere. Han fortæller om den store visekunstners turbulente liv, og undervejs bliver vi med strofer fra klaveret indbudt til fællessang. Osvald holdt især af at lave et portræt af den lille mand henne om hjørnet, nede i kælderen, eller om ham nede ved havnen med drømmene og udlængslen. Viserne har alle det til fælles, at de stadig holder den dag i dag – måske fordi de rammer noget almenmenneskeligt i os.



"Kai Normann Andersens liv og værk" bliver en eftermiddag med endnu en elsket kunstners musik. Frands Ole Overgaard, Hasselager, som tidligere var lektor ved Aarhus Universitet, synger Kai Normann Andersens melodier til akkompagnement af Bjarne Haahr, Nim, og han fortæller om Kai Normann Andersens liv og værk i perioden



1918-1967. Kai Normann Andersen skrev hen ved 1000 melodier til revy, film og teater, mange af dem er blevet evergreens. Ikke mindst hans filmbidrag medvirkede til at placere ham som en af det 20. århundredes mest elskede danske komponister.

Alle kender Kai Normann Andersens melodier – men manden bag kender ikke mange meget

til. Det gør imidlertid Frands Ole Overgaard. Han er en fremragende sanger og fortæller. Og han kan få andre til at synge med. Bjarne Haahr er lærer, cand.pæd., musiker og komponist. Hans egne melodier er rigt repræsenteret i vores sangbøger. Han modtog ”Den folkelige sangs pris” i 1999.

Marianne Lesner

Babysalmesang

Ny sæson begynder den 18. september. Forældre til børn født i første halvår af 2008 bliver inviteret. Babysalmesangen ledes af musikpædagog Birgitte Moos fra

Varde kommunale musikskole og undertegnede. I alt 8 formiddage står den på babyrytmik, salmesang og hyggeligt samvær.

Marianne Lesner

Høstgudstjenester

Menighedsrådene og en kreds af frivillige sørger hvert år for, at vores kirker er smukt pyntede til høstgudstjenesterne, så vi kan få en festlig formiddag, hvor vi i fællesskab siger Gud tak for høsten på marker og i haver. I år finder høstgudstjenesterne sted den 21. september kl. 11.00 i Øse kirke og kl. 14.00 i Næsbjerg kirke. Samtidig siger vi naturligvis også tak for alt andet godt i livet, som vi har fået fra Gud, og vi deler ud af vores overskud til vores medmenneske i nød. Derfor samles der denne dag ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Marianne Lesner

Besøg og hjemmealtergang

Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset.

Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe til mig, så laver vi en aftale. Husk, at man også kan ringe efter mig ved sygdom, livskriser eller til et dødsleje.

Marianne Lesner

Dåbsjubilæum

Der holdes dåbsjubilæum for alle børn i sognene, født i 2003, den 28. september i Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.

Familierne vil få en særlig indbydelse, men jeg skal understrege, at de to dåbsjubilæumsgudstjenester samtidig er sognenes almindelige søndagsgudstjenester, og derfor er de – naturligvis – for alle.

Det er en stor oplevelse at være sammen med de små på deres dåbsjubilæumsdag – gå ikke glip af den!

De små dåbsjubilarer får en gave fra kirken på den store dag. Det er billed- og fortællebogen ”Nu skal I bare høre”, som er skrevet til familier med børn i den spørgelystne alder fra 4 år og opefter. Den er en håndsrækning til forældre, som gerne vil fortælle deres børn om kristendom på en levende og livsnær måde.

Marianne Lesner

Efterårsmøde

Torsdag, den 9. oktober er der efterårsmøde fælles for Øse og Næsbjerg sogne.

Elise Balslev, som er sognepræst i Bramming, afholder gudstjeneste i Øse kirke kl. 19.00. Derefter er der fortælle-aften i konfirmandstuen.

Elise Balslev genfortæller Henrik Pontoppidans ”Lykke-Per”.

Elise Balslev er en fremragende fortæller, som virkeligt brænder for sit stof.

”Lykke-Per” blev skrevet hen over århundredskiftet ved indgangen til det 20. århundrede, men når Elise Balslev fortæller, går det op for os, hvor moderne en roman ”Lykke-Per” er.

Der kan købes kaffe.

Vel mødt til alle!

Marianne Lesner

BUSK-gudstjenester med rytmisk musik

BUSK-dag er forkortelsen for Børn-Unge-Sogn-Kirke-dag, som hvert år fejres på den sidste søndag i oktober, og hvor der i mange kirker landet over holdes særlige familiegudstjenester for alle, som har lyst til at deltage. Det er en stor glæde, at vi i år har både DDS-spejderne i Næsbjerg og FDF Næsbjerg-Øse til at medvirke i henholdsvis Næsbjerg kirke og Øse kirke ved gudstjenesterne den 26.

oktober. Glæden forhøjes endda endnu mere, ved at det rytmiske Crux Band spiller til hele gudstjenesten.

Gudstjenesteudvalget planlægger gudstjenesterne, der plejer at være nogle rigtig gode oplevelser, og de er naturligvis for alle i sognene, som har lyst til at være med.

Marianne Lesner

Alle helgen

Alle helgens søndag fejres den første søndag i november. I kirkerne holder vi særlige gudstjenester, hvor vi på denne dag i særlig grad mindes de døde, og navnene på sognets døde og begravede siden sidste alle helgen læses op fra prædikestolen. I år er det alle helgens søndag den 2. november, og der

afholdes gudstjeneste i Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00. Hos os har vi den skik, at de dødes navne læses op ved gudstjenesten, og at de efterladte forud får et brev med orientering og indbydelse.

Marianne Lesner

Krybbespil i Øse kirke

Første søndag i advent er der familiegudstjenester med krybbespil fra Nordenskov skole i Øse kirke kl. 10.00. 3. klasse viser et flot krybbespil for os, med fine kostumer

og en strålende stjerne over barnet i krybben. Kom og vær med til en dejlig formiddag!

Marianne Lesner

Sognekalenderen

Torsdag, den 4. september

Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.

Torsdag, den 18. september

Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.15.

Søndag, den 21. september

Høstgudstjeneste i Øse kirke
kl. 11.00 og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.
Kirkerne er smukt pyntede, og der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp.

Torsdag, den 25. september

Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.15.

Søndag den 28. september

Dåbsjubileum i Øse kirke kl. 9.30 og i
Næsbjerg kirke kl. 11.00.

Torsdag, den 2. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.15.
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.

Torsdag, den 9. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.15.
Efterårsmøde fælles for Øse og Næs-
bjerg sogne med gudstjeneste i Øse
kirke kl. 19.00 og derefter fortælle-
aften i konfirmandstuen, begge dele ved
sognepræst Elise Balslev, Bramming.

Torsdag, den 23. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.15.

Søndag, den 26. oktober

Familiegudstjeneste i Øse kirke
kl. 13.30, hvor FDF medvirker, og i
Næsbjerg kirke kl. 16.00, hvor DDS
Spejderne medvirker. Ved begge guds-
tjenester er der rytmisk musik med
Crux Band.

Torsdag, den 30. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.15.

Søndag, den 2. november

Alle helgens søndag, hvor vi mindes de
døde ved gudstjenesterne i Øse kirke kl.
9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.

Torsdag, den 6. november

Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.15.
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.

Fredag, den 7. november

Seniordag med andagt i Øse kirke kl.
9.00, derefter musikalsk samvær i kon-
firmandstuen.

Torsdag, den 13. november

Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.15.

Søndag, den 30. november

Første søndag i advent er der familie-
gudstjenester med krybbespil i Øse
kirke kl. 10.00.
Program for Næsbjerg kirke er endnu
ikke fastlagt. Læs mere i Ugeavisen,
når vi nærmer os.

Et møde med den danske salme 2008

Menighedsrådenes skoletjeneste Ribe Stift (RAMS) tilbyder for 6. gang folkeskolernes 3.- 6. klasser et salmeprojekt. Årets tema hedder UNDER HIMLENS STJERNER, og arbejdet med salmerne begynder efter efterårsferien. På skolerne lærer børnene salmerne, så de er fortrolige med at synge dem.

Det drejer sig om følgende 6 salmer: ”Himlene, Herre, fortælle din ære”, ”Lille Guds barn, hvad skæder dig?”, ”Er du modfalden, kære ven”, ”Betestasøjlnernes buegange”, ”Nu ringer alle klokker mod sky” og ”Menneske, din egen magt”.

Desuden arbejdes med forskellige tværfaglige opgaver i fagene musik, kristendomskundskab og dansk. På et tidspunkt i uge 46 eller 47 besøger skolebørnene den lokale kirke for der at synge salmerne med orgelledsagelse samt tale med præsten og organisten om tekster og musik. Afslutningsvis får deltagerne mulighed for at synge salmerne i Ribe domkirke sammen med mange andre klasser fra skoler i Ribe Stift.

Det bliver spændende at se, hvilken af salmerne som i år bliver børnenes favorit.

RAMS tilbyder også i år skolerne andre projekter. ”Kors for en hammer”, som også blev tilbudt sidste år, handler om, da danerne blev kristne, og er et tværfagligt emnearbejde, som kan bruges på alle klassetrin. Et andet projekt, som er kendt fra tidligere, er ”Noa og



Josef og alle de andre”, som er et tværfagligt skole-kirke-hjem projekt for elever i 2. klasse.

Et helt nyt projekt i år er et undervisningsmateriale om Erik Hagens 40 meter lange vægmaleri på University College Vest i Esbjerg: ”Esbjerg-evangeliet”. Maleriet er præget af en sprudlende fortællestil, hvor Bibelens univers og nutidens verden smelter sammen. Materialet fra RAMS er beregnet på elever i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen.

På hjemmesiden <http://www.fsg.dk/index-filer/Esbjerg-evangeliet.htm> kan hele det 40 m lange vægmaleri ses. Der er derfor mulighed for, at eleverne kan arbejde med billedet via nettet. Det originale maleri findes på Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Ø.

Anne Nykjær

Sognedag i/om Øse

Ca. 50 personer havde trodset vejret på ikke alene den første, men også en flot sommerdag, og begivet sig til kirken, hvor de efter en gudstjeneste kunne høre Gert Ravn fra Lokalhistorisk Værksted fortælle om kirkens historie.

Kirken var oprindeligt en trækirke, som måske lå i Ose eller Osæ, som er nogle af de navne, stedet tidligere har haft, men man ved med sikkerhed, at senest i 1200-tallet blev der bygget et stenhus. Denne havde 2 indgange, for dengang måtte mænd og kvinder selvfølgelig ikke gå ind ad samme dør. I 1500-tallet blev der bygget et våbenhus til kirken. Det skulle bl.a. bruges til, at mændene kunne lægge deres våben fra sig, inden de gik ind i kirken. Så tænker man – var bor-



gerne i Øse Sogn krigeriske anlagte dengang. Nej, det var en simpel nødvendighed med våben, så man kunne beskytte sig mod bl.a. ulve og ransmænd på turen til og fra kirke. Trods Reformationen i 1536 ændrede tingenes tilstand sig ikke sådan lige med det samme, der blev stadig holdt katolske messer i kirken. Der findes



skriftlige optegnelser, der siger, at der blev holdt katolsk fredagsmesse helt frem til 1620.

Øse Kirke har haft skiftende ejere i tidens løb. Man har ofte hørt, at kirken har været ejet af Nørholm Gods. Det er også korrekt, men det har kun været i en kort årrække fra 1733 til 1764. Den har også været ejet af andre godser – Haltrup, Kalsgård (Karlsgårde) og lidt ejendommeligt Hvedholm Gods, Horneland på Fyn. I 1764 blev kirken overtaget af lokale bønder og i 1811 af sognets beboere.

Vi fik også at vide, at kirkens største seværdighed er resterne af en prædikestol fra 1584, som nu er anbragt over indgangsdøren. Denne type er i mange kirker i forbindelse med forandringer ofte endt i kakkellovnen, så det er kun meget få, der er bevaret.

Derefter gik vi udenfor, hvor vi hørte om kirkens ydre og om kirkegårdsdiget. I kirketårnet er der indsat et fiks-



punkt, som i tidens løb har haft stor betydning for opmålinger, men som i vor digitale tidsalder har mindre betydning.

På nogle af kvaderstenene, som kirken er bygget af, kan man se, at der er tale om genbrug, da der er indhugget motiver i stenene, bl.a. en løve, som ikke rigtig har relationer til kristendommen.

I kirkegårdsdiget kunne vi konstatere, at man ikke havde holdt sig tilbage for at bruge gravsten til at bygge med. Gert Ravn tog os også med ned til kirkens affaldsplads, hvor han kunne vise os resterne af et epitafium (måske over familien Morsing, der også er afbilledet inde i kirken), der lå henslængt mellem andre sten – gør man bare det?

Tidligere var det almindeligt, at der

ved kirker var en høj, hvor borgerne efter gudstjenester samledes til kirketing for at afgøre tvistigheder, diskutere lokale forordninger og meget andet – altså en slags sogneråd. Denne kirkehøj eller kirkebjerg kunne i nogle tilfælde være andetsteds end ved kirken, nemlig f.eks. ved en af

de gårde, som kirken ejede. Heraf har vi måske navnet Kirkebjerggård på Lindegårdsvej.

Dagen sluttede med landgangsbrød i konfirmandstuen.

Finn Bech-Petersen

Frivillige efterlyses!

Fra og med næste menighedsrådsperiode, som begynder 1. s. i advent, reduceres antallet af menighedsrådsmedlemmer i Øse fra 7 til 6 og i Næsbjerg fra 7 til 5. Arbejdsopgaverne reduceres derimod ikke, tværtimod, for hvert år kommer der flere og flere opgaver til menighedsrådene, både af de pligtige og af dem, vi tager på os, fordi vi tror, de vil være til gavn for kirke og menighed.

Derfor denne efterlysning! Vi har brug for frivillige! Både til enkelt-opgaver og til mere fast hjælp. Måske har du nogle timer, du gerne vil give til andre, måske har du kræfter, som du gerne vil bruge på noget meningsfuldt og givende også for dig selv i sogn og kirke. Hvad kunne det være? – jo, for eksempel at blive medlem af et arrangementsudvalg, gudstjenesteudvalg, kirkebladsudvalg – eller blive praktisk hjælper ved arrangementer i kirken, hvor der skal være kirkekaffe – eller medhjælper

ved konfirmandarrangementer, ved sogneaftener, ved babysalmesang, ved familiegudstjenester, ved friluftsgudstjenester – du kunne stå for stilleaftener i kirken – du kunne starte en besøgstjeneste – du kunne melde dig som den, der starter et kirkeligt børnearbejde op med base i konfirmandstuen – du kunne... ja, måske har du selv en idé, som ikke er nævnt her. Og måske har du endda lyst til at være frivillig-koordinator? – altså at være den, der sørger for at holde kontakten fra menighedsrådet til de andre frivillige.

Lønnen? – ja, den får du i himlen! Nej, nej – der er skam også lidt at få her i det jordiske, men kun lidt. Vi har talt om, at menighedsrådene hvert år gerne vil samle de frivillige til en frivilligfest, hvis vi fik etableret en lille ”bank” af frivillige. Og så får man selvfølgelig oplevelsen og glæden ved at være med.

Marianne Lesner

Hesteko i kirken – ja eller nej?

På opfordring vil jeg her igen bringe en tidligere udsendt artikel om, hvorfor hesteko ikke er velsete ved vielse i kirken.

I folketroen i vores tid opfattes hesteko stort set udelukkende som et symbol på lykke. Men går man lidt tilbage i tiden, viser der sig et andet og mere nuanceret billede. Så er hesteko ikke et symbol for lykke, men en redskab til afværgelse af det onde.

Hesteko er nemlig et billede på Djævelen. I kirkekunsten kan man se, hvordan man i tidligere tider afbillede Djævelen med horn i panden, hale og hestehove. Hesteko er et symbol på Djævelens fodspor. Folketroen siger, at hvis hesteko skal være rigtig lykkebringende, så skal den være gammel og slidt. Hvorfor? – jo, for det er tegn på, at Djævelen skal rejse rigtig langt for at nå dig!

Når man i mange kirker har den holdning, at hesteko ikke hører hjemme i kirken, er det vel ikke så underligt, når man tænker det igennem. Hvad skal Djævelens symbol i en kristen kirke? Når brudgommen bukker sig ned og samler hesteko op for at række den til sin brud, rækker han hende Djævelens forbandelse. Den har hun da ikke brug for, endda lige efter at hun har fået Guds velsignelse!

Fra gammel tid har man hængt hesteko op over hjemmets dør. Dørtrinnet var det farlige sted, dér, hvor Djævelen lurede på bruden for at tage den førstefødte, som skulle komme. Bruden flyttede ved giftermålet ind i sin svigerfamilies husstand (og det var uden tvivl ofte et farligt foretagende!), og for at hjælpe hende over den svære tærskel i god behold, hængte man som sagt en hesteko op over døren. Det var som en vaccine: tog man lidt af den onde til sig, kunne man bruge det mod den onde. Man kunne narre ham til at tro, at her havde han allerede magt, så han kunne godt rejse videre til nye jagtmarker. Som en ekstra hjælp bar brudgommen sin brud hen over dørtrinnet, så Djævelen ikke fik sin chance, når hun trådte på dørtrinnet.

Hvad gør vi så, når der er hesteko ved vielser i Øse og Næsbjerg kirker? Hvis hesteko lægges frem, inden vielsen begynder, lægger vi den ud i våbenhuset eller ud på trappen til kirkegården. Lægges den frem undervejs, flyttes den, hvis det er praktisk muligt. Er det umuligt, må vi trøste os med, at en hesteko i sig selv jo da ikke gør nogen skade. Men det skader på den anden side heller ikke at kende lidt til hestekoens historie.

Marianne Lesner

Efterårssalme

*Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.*

*Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.*

*Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver;
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver. I*

*Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.*

*Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.*

*Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.*

*Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.*

*Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.*

*For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!*

*Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
N.F.S. Grundtvig 1844.*



Om friluftsgudstjenester

Min barndoms allerførste erindring om en ”kirke” er i klitterne ved Vejers Strand, hvor jeg var med FDF på sommerlejr.

Siden fulgte i min barn- og ungdom mange flere gange i klitterne ved Vesterhavet, men også andre steder i landet – Hørhaven med udsigt over Århus Bugt, landslejrpladsen ved Julsø, skovkapel ved Himmelbjerget og mange flere.

Efter at være flyttet til Øse Sogn forsvandt disse oplevelser ud af mit liv, så derfor glæder det mig meget, at der er ved at blive skabt en tradition for en årlig friluftsgudstjeneste i Tambours Have.

Det er en dag, der giver mig min-

delser om de oplevelser, der var, og jeg sender tankerne tilbage til de gudstjenester, hvor der var højt til himlen, man kunne høre havets brusen, man kunne høre skovens lyde, man var sammen med 12.000 andre osv.

Så jeg håber meget denne tradition vil fortsætte i tiden fremover.

Men det er måske også tiden til andre nye aktiviteter. Jeg vil gerne foreslå en kirkekoncert – ”Salmernes bog” med Lotte Arnsbjerg og Johnny Stage og desuden gerne nogle stilleaftener i Øse kirke.

Finn Bech-Petersen

Maj - juni - juli

Øse sogn

Dåb

Liv Groa Bundgaard Krejberg Øllgaard, den 8. juni
(Anne Louise Krejberg Øllgaard og Daniel Bundgaard Andersen, Esbjerg)

Laurids Koefoed Ruijters, den 29. juni
(Helle Koefoed Pedersen og Tommy Ruijters, Sig)

Marie Storm Bech Pedersen, den 29. juni
(Maren Storm Pedersen og Kasper Bech Pedersen, Nordenskov)

Othilia Flyvbjerg Seerup Schau, den 29. juni
(Sanne Flyvbjerg Kristensen og Michael Schau, Haltrup)



Vielser

Lisbet Hungeberg og Steffen Nielsen, Varde, den 14. juni

Christina Ejman Runge Mathiesen og Jakob Hansen, Varde, den 19. juli

Dødsfald og begravelse/bisættelse

Henning Holm Hansen, Esbjerg, den 9. maj, begravet den 15. maj fra Sædden kirke

Poul Carlo Lebæk Poulsen, Nordenskov, den 11. maj, begravet den 16. maj

Rita Helene Margrete Hansen, Varde, den 9. maj, begravet den 16. maj

Hans Højbjerg Green, Agerbæk, den 14. juni, begravet den 18. juni

Næsbjerg sogn

Dåb

Amalie Heiring Lindestrøm, den 1. maj

(Lone Heiring Lindestrøm og Torsten Lindestrøm, Knoldeflod)

Emma Sofie Erck-Termansen, den 8. juni

(Pernille Hedevang Erck-Termansen og Steffen Erck-Termansen, Frederikssund)

Vielser

Hanne Bøgesvang Lund og Torben Pedersen, Næsbjerg, den 3. maj

Marianne Mathilde Hansen og Niels Peder Erhardt Pedersen, Næsbjerg, den 31. maj

Søs Krupa Dahl Pallesen og Thue Hansen, Næsbjerg, den 7. juni

Jette Slettemose Vagtborg og Mik Fuglsang, Næsbjerg, den 7. juni

Birgitte Fisker og Heine Grandt Sørensen, Sig, den 28. juni

Velsignelse

Birthe Rasborg Madsen og Henning Søndergård Madsen, Næsbjerg, den 5. juli 2008

Guldbryllup i kirken

Anna og Poul C. Jensen, Knoldeflod, den 25. maj

Dødsfald og begravelse/bisættelse

Otto Madsen, Næsbjerg, den 9. maj, bisat den 15. maj



Præstesekretæren

Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på præstegårdens telefon hver tirsdag formiddag, bedst mellem kl. 9-10.

Menighedsrådsmøder

Øse menighedsråd: 30. september, 29. oktober og 26. november kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Næsbjerg menighedsråd: 23. september, 22. oktober og 26. november kl. 16.30 i forsamlingshuset.

Kirkebil

Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester. Bestilles hos:

Varde Taxa, tlf. 75 22 00 55, senest kl. 16.00 dagen før.

FDF

Kredsleder:

Viggo Iversen, tlf. 75267677

Indre Mission

Formand:

Søren Arnbjerg, tlf. 75 29 81 52

KLF Kirke & Medier

Villy Lauridsen, tlf. 75 26 70 30

Redaktion

Marianne Lesner (ansvarshavende),
Mary Søndergård, Hanne Skals,
Anne Nykjær Larsen og Bodil Søbye
Andreasen.

Kirkelig vejviser

Sognepræst

Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse,
6800 Varde
tlf. 75 29 80 30, fax: 75 29 80 08
E-mail: mhl@km.dk
Træffes bedst tirsdag kl. 9-10,
onsdag til fredag kl. 12-13.
Træffes ikke mandag

Præstesekretær

Gerda Frederiksen træffes tirsdag
kl. 9-10, tlf. 75298030

Øse sogn

www.oesekirke.dk

Graver

Flemming Nielsen
tlf. 75 29 84 63,
på kirkegården: 75 29 82 50

Organist

Anne-Margrethe Bundgaard,
tlf. 75 26 71 61

Kirkesanger

Else Marie Vagtborg,
tlf. 75 21 08 48

Kirkesanger

Lund Frederiksen,
tlf. 75 29 85 82

Menighedsrådsformand

Poul Erik Runge,
tlf. 75 29 83 58

Kirkevæрге

Søren Thomsen,
tlf. 75298305

Næsbjerg sogn

www.naesbjergkirke.dk

Graver

Niels Ove Andersen
tlf. 75 26 73 76

på kirkegården: 23 71 74 50

Organist fælles med Øse

Kirkesangere fælles med Øse
Menighedsrådsformand

Hans Ole Fisker,
tlf. 75267349

Kirkevæрге

Jonna Bjerg,
tlf. 75267305

Gudstjenesteliste for Øse og Næsbjerg kirker

Dato	Øse	Næsbjerg	Bemærkninger
07.09.	Ingen	9.00 FP	16. s. e. trin.
14.09.	9.00 FP	Ingen	17. s. e. trin.
21.09.	11.00 a	14.00 a	Høstgudstjenester
28.09.	9.30	11.00	Dåbsjubilæum
05.10.	11.00 a	9.30 a	20. s. e. trin.
12.10.	Ingen	9.00 CL	21. s. e. trin.
19.10.	9.00 FAB	Ingen	22. s. e. trin.
26.10.	13.30	16.00	Familiegudstjenester med rytmisk musik
02.11.	9.30 a	11.00 a	Alle helgen
07.11.	9.00	Ingen	Andagt ved seniordag
09.11.	Ingen	9.00 CL	25. s. e. trin.
16.11.	11.00 a	9.30 a	26. s. e. trin.
23.11.	9.30 a	11.00 a	Sidste søndag i kirkeåret
30.11.	10.00	14.00	Familiegudstjenester

Signaturer: a = altergang, FP = Finn Pedersen, CL = Charlotte Locht,
FAB = Finn Arne Bye

Solhøj

Der er gudstjeneste på Solhøj den 24. september, den 15. oktober og den 19. november kl. 14.30.

Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne.

Deadline til næste nummer: 1. november 2008

Tryk: PE Offset, Varde